

U bevindt zich hier › [Regio](#) › [Walcheren](#)

De Buuzen? Gewoon, de buuzen!

dinsdag 17 juni 2008 | 07:00

Tekstgrootte  

ARNEMUIDEN - Voetbaluitslagen, auto-actualiteiten en nieuwe liefdes.

De Buuzen hebben het allemaal beluisterd. Decennia jaren lang. Alles weten ze van Arnemuiden.

"De Buuzen? Gewoon, de buuzen. Bij de gymzaal, waar vroeger de openbare basisschool was. Daar heb ik nog op gezeten, vanaf 1936. Vroeger stonden er bomen omheen, later kwam er een hek. Met buuzen. Daar gingen die jonge gasten allemaal op zitten, op zaterdagavond. En met oud en nieuw, dan moet je hier niet komen. Dan ben je niet veilig. Maar 't is vertrouwd, hé. Onze Buuzen."

Meneer Marijs heeft nooit gebruik gemaakt van de authentieke hangplek. Daar is zijn leeftijd niet naar. Dus wat hem betreft is er weinig historisch aan. Ja, jammer dat het plein moderniseert. Maar 'voor velen van emotionele waarde', zoals de wijkbeheergroep het gemeentebestuur alarmeert?

"Nou", begint generatiegenoot Jaap de Ridder zijn nuancering, "ik ben een echte Erremuënaar, maar daar geloof ik niks van. Wel was het altijd stikgezellig. Ik denk dat ze er wel twintig, dertig jaar hebben gezeten, de jongeren van het dorp. Vaak met brommers. Iedereen zat op een rij, soms met wel dertig man. Maar ja, nu hebben ze auto's hé. Nu gaan ze weg."

Nu hij het zegt... Mevrouw Van Belzen, Buuzen-buurvrouw, heeft ze inderdaad al een tijd niet meer gezien. "Het is wel een lange traditie geweest. Soms zaten ze zelfs in de gymzaal. Kwam de politie bij mij vragen of ik wat had gezien. Ik heb ze nooit verraden."

Waar de gasten zijn gebleven? Niemand die het weet. In de disco, denken de meesten. Vast in 's Heerenhoek of Westkapelle. Middelburg misschien? Maar nee hoor: zo ver gaan ze helemaal niet op zaterdagavond. Sterker nog: ze gaan Arnemuiden niet uit. "Ze zitten hier", wijst een bouwvakker naar het havenhoofd aan de Zuidwal. "Op toëft. Soms liggen ze ook in het water. Ze zijn er altijd met mooi weer. Dat deden wij vroeger ook bij de Buuzen. Als het regende, wilden we nog wel eens schuilen onder de luifel van Joosse, maar de Buuzen waren gewoon bedoeld voor goed weer."

Op de bankjes was je vanaf je dertiende welkom, vertelt zijn collega. Eigenlijk moest je ook een jongen zijn. "En met oud en nieuw lekker rotjes gooien naar de politie hé. De JOP van Arnemuiden, meer was het niet. Maar wat zaten die buuzen toch verrekkes lekker!"