

De groene hemel, een moestuin voor en door de hele buurt

Door Saskia van Gennip

Op zondag 25 mei organiseerde De Groene Hemel haar eerste open dag. Op het terrein aan het einde van de Mr. Slootweg in Waalre, voorheen van de Dahliavereniging, zijn sinds februari tien vrijwilligers aan de slag gegaan om het enorme stuk grond om te toveren tot een echte, ecologische groente- en fruittuin. Het terrein lag twee jaar braak totdat initiatiefnemers Rob van Kruijsen en Egbert Jansen het stuk grond van de gemeente mochten gaan gebruiken voor de realisatie van een buurtmoestuin. Al snel sloot Birgit Albertsmeier zich bij hen aan. Zij geeft ons enthousiast een rondleiding en vertelt over permacultuur en het inrichten van de grond, zodanig dat zowel de mens als de grond er beter van wordt door de natuur zoveel mogelijk na te bootsen. De tuin begint al langzaam vorm te krijgen en de initiatiefnemers barsten van de plannen voor de toekomst. Niemand heeft hier een eigen stukje grond, iedereen werkt samen aan de hele tuin en de opbrengst is dan ook voor alle vrijwilligers. De tuin is zo groot dat er meer dan genoeg werk is voor nog een heleboel mensen die het leuk vinden om hun handen uit de mouwen te steken in de moestuin. Heb je geen groene vingers, maar vind je het wel leuk om aan dit buurtproject mee te werken? Ook handige klussers kunnen zo aan de slag. Of je nu in de buurt woont of wat verder weg, iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan dit unieke project. Wil je meer informatie, kijk op www.facebook.com/groenehemel of neem contact op via: groenehemelwaalre@gmail.com. Tref je de poort open, loop dan gewoon even binnen om een kijkje te nemen in de tuin; de vrijwilligers vertellen graag over wat er allemaal te zien is.

